

LUCCA



Foto Brooke Saward



OP ZOEK NAAR JONG ELAN TUSSEN OUDE TRADITIES

Wie in Lucca op zoek is naar authentieke zaakjes kan z'n lol niet op: de Toscaanse vesting barst uit zijn stadsmuren van traditionele bakkers, slaggers en *osterie*. Maar zijn er ook jongeren en nieuwe initiatieven te vinden? Of zijn ze allemaal gezwicht voor grote broers als Florence en Milaan? Smaakredacteur Agnes nam de proef op de som.

Tekst en fotografie Agnes Nijholt



Zo veel kerken als er in Lucca zijn - ze wordt ook wel de stad van de duizend kerken genoemd - zo vaak is er ook al over haar geschreven. Aan mij de taak om de andere kant van Lucca te belichten. Want hoeveel ik ook houd van het traditionele Italië, soms vraag ik me af waar de jongeren te vinden zijn. Treden ze in de voetsporen van hun (groot)ouders? Of zoeken ze hun heil in grote steden of het buitenland? Ik ga op pad in Lucca om te kijken waar de frisse wind waait.

Als ik rond aperitivotijd door de poorten van de stadsmuren wandel, is het gezellig druk op straat. Terwijl de zon achter statige gebouwen zakt, worden de glazen *vino* bijgeschonken. Op de grote pleinen rennen kinderen achter duiven aan terwijl ouders druk gebarend bijpraten. De sfeer is gemoedelijk en het publiek gevarieerd: zowel jong als oud kleurt het straatbeeld. Het stemt mij vol goede hoop.

MIJN MODEHART GAAT MET DE MINUUT SNELLER KLOPPEN VAN ALLE BIJZONDERE KLEDING

KIKKERERWTPIZZA Mijn eerste stop is meteen een positieve noot in mijn 'onderzoek'. Ik overnacht in een appartement van Itaco Casa, een verhuurbedrijf dat in 2013 door drie jonge vrouwen is opgezet. Ze verhuren ook in Florence en op Sardinië, maar kozen voor Lucca als thuisbasis. De dames zijn verliefd op de oude wallen, kerken en torens, maar vooral ook op het privilege dat je hier nog gewoon de fiets pakt of wandelt van A naar B. Onder mijn appartement is een hippe pizzeria van Itaco gevestigd, waar het zelfs tijdens de daluren druk is. Naast klassieke pizza's (die meer dan goed smaken) serveren ze hier namelijk *cecina*, een pizzapunt gemaakt van kikkererwtbloem. Een heerlijke snack tussen twee maaltijden in.

Als ik de volgende ochtend vroeg uit de veren ben, strijk ik neer op het terras van Turandot voor een cappuccino. Een hip koffietentje is dit niet, maar de stoere barista achter de bar is nog mijlen van een pensioengerechtigde leeftijd verwijderd. In rap tempo tapt hij espresso's en cappuccino's voor zijn klanten aan de bar en voorziet hij ze van het laatste nieuws. Vanaf het terras kijk ik uit op het Piazza San Michele. Hier wordt me duidelijk waarom Lucca een rijke stad wordt genoemd. Ik zie de stijlvolste dames met perfect gekapt haar en mannen met de elegante schoenen en blinkende manchetknopen voorbijkomen. Ik spot werkelijk niet één local die er onverzorgd uitziet.

MODESTAD Omdat mijn modehart met de minuut harder klopt van alle modeweelde, stap ik binnen bij de kledingzaak Ottod'Ame, waar de hartelijke winkeldames me meer vertellen over de bijzondere kleding. 'Ottod'Ame is in 2003 opgericht door ontwerpster Silvia Mazzoli en richt zich op de moderne vrouw. Er zijn



Buccellato



Piazza dell' Anfiteatro



La Bottega del Gelato

inmiddels drie flagshipstores van Ottod'Ame, deze in Lucca is de nieuwste. Voorheen zat hier een ijzerhandel, waarvan een aantal oude details nog behouden is.' Aan de muur zie ik oude hoefijzers, deurknoppen en meetlinten die je meenemen naar vervlogen tijden. De vriendelijke winkeldame vertelt verder: 'Alle kleding wordt in Italië ontworpen én vervaardigd, met name in Florence. Niet alleen inwoners van Lucca komen hier graag winkelen, we hebben klanten uit heel Toscane. Florence vinden veel mensen te druk en dus komen ze uit de wijde omtrek hierheen om een dagje te shoppen.' Al vertellend haalt ze de mooiste stukken uit de rekken. Zijde, fluweel en verfijnde prints vliegen me om de oren. 'Ottod'Ame is een verfrissende speler in het winkelaanbod in Lucca. Veel boetieks verkopen items met prijskaartjes waar je u tegen zegt. Ottod'Ame biedt hoogwaardige kwaliteit, maar is een stuk betaalbaarder dan merken als Max Mara en Twin-Set.' Als ik vrijwel ieder kledingstuk uit de winkel onder ogen heb gehad en ik mijn portemonnee in m'n tas voel branden, vraag ik om tips voor de rest van mijn tijd in Lucca. Verrassend genoeg komen de dames met een hele lijst aan traditionele zaken en hoor ik vrijwel geen nieuwe spelers. Ik zal dus echt zelf verder op onderzoek uit moeten.

GEZOUTEN PISTACHE Even verderop in de Via Santa Croce trekt La Bottega del Gelato mijn aandacht, een nieuwegeneratie-ijssalon, gevestigd in een oude slagerij. De biefstukken hebben plaatsgemaakt voor bakken met het romigste ijs. De jonge en vrolijke eigenaar Tomasso maakt sinds eind 2016, samen met zakenpartner Anna, al het ijs zelf. Hij raadt mij de gezouten pistache aan waar ik 'm meer dan dankbaar voor ben. Dit is - zonder overdrijven - het lekker-



ER WAAIT
MISSCHIEN
GEEN ORKAAN
DOOR LUCCA,
MAAR ZEKER
EEN BRIESJE

ste ijsje dat ik in tijden heb geproefd. 'We maken het pistache-ijs van honderd procent Siciliaanse pistachenoten. Op een dag besloot ik er wat zout bij te doen. Eigenlijk heel simpel,' vertelt Tommie. Wat mij betreft laten we de gezouten karameltrend ver achter ons en is gezouten pistache vanaf heden het devies.

THE BARBER IS BACK Een plek die ervoor zorgt dat de mannelijke locals er tiptop bijlopen, is The Barber is Back. In 2014 openden Andrea Cottone en Filippo Micheli deze barbier. Een minizaakje met een fantastisch interieur waar ze ouderwets goed je haar kappen en baard trimmen. De mannen die in de stoel zitten kijken tevreden. Ik vind het bijna jammer dat ik niet kan plaatsnemen. Patrick Giovanni, een van de jongens die druk in de weer is met scheerschuim en vlijmscherpe mesjes, ziet mijn lichtelijk teleurgestelde gezicht en raadt aan om te gaan lunchen bij vrienden van hem. 'Op een paar minuten lopen hiervandaan vind je aan het Piazza San Giusto Soup in Town. Hier vind je geen traditionele gerechten maar vegetarische en veganistische gerechten.' Een gedurfd concept in een stad als Lucca. 'Maar als je meer zin hebt in een vette snack, móet je de pizza's van Da Felice proeven; al honderd jaar de beste van de stad.'

MUURBLOEMPJES Hoewel ik eigenlijk al pizza heb gegeten, klinkt 'de beste van de stad' wel erg verleidelijk. Ik besluit dus toch een punt te halen. Dit is gelijk een goede bodem voor



een wandeling over de stadsmuren van Lucca, die ik van plan ben te maken. En inderdaad, de variant van Da Felice is verrukkelijk. Ik laat me er gelijk overhalen om de lokale snack *necci* mee te nemen, kastanjepannenkoekjes gevuld met ricotta. Op de stadsmuren is het aangenaam wandelen en mensen kijken. Dames op leeftijd die een potje kaarten, jongeren die langzaam sjokken met hun rugzak op hun enkels en zakenlui die zich op de fiets naar hun volgende afspraak haasten. De stadswal heeft een omtrek van vier kilometer, is tot dertig meter breed en twaalf meter hoog. Een *giro della mura* is dus een perfecte middagwandeling.

BRUTALITA ELEGANTE Ik sluit mijn zoektocht naar jong talent in Lucca af met een knaller: ik heb namelijk een tafeltje gereserveerd bij Punto, dat in een straatje achter het Piazza Anfiteatro is gevestigd. Punto is drie jaar geleden opgericht met de gedachte om – zoals ze het zelf omschrijven – wat meer rock-'n-roll te brengen in de gastrosceen van Lucca. Veel restaurants in de stad serveren de traditionele Toscaanse keuken, en nóg meer restaurants serveren een toeristenmenu. Chef Damiano Donati gooit het over een andere boeg. Zo krijg ik als aperitief *farinata*. Maar dan niet in een vloeibare vorm, zoals je de soep normaal gesproken eet, maar in een vaste vorm, met wilde venkel en mais. Als voorgerecht serveren ze ravioli met pompoen en – erg verrassend – drop-poeder. Daarbij schenken ze een wijn uit Calabrië, Ansonica. Voor het hoofdgerecht staat me een vegetarische ratatouille te wachten. En als je denkt dat de Italianen niets van deze nieuwe manier van eten moeten hebben, dan heb je het mis: Punto zit – zeker later op de avond – volgeladen met locals. De toeristen? Die zitten even verderop op het Piazza Anfiteatro.

CONCLUSIE? Er waait misschien geen orkaan door Lucca, maar zeker een briesje. Vooral op culinair gebied. Je moet je ogen er goed voor openhouden. En als je hem gevonden hebt, dan word je niet teleurgesteld. Want ook al kopiëren ze niet letterlijk wat hun grootouders deden; de jonge Lucchesi hebben hetzelfde oog voor kwaliteit.

REIZEN

De dichtstbijzijnde luchthaven is Pisa. Transavia vliegt vanaf Amsterdam rechtstreeks op de luchthaven. Ryanair brengt je vanaf Eindhoven naar de Toscaanse stad. Reis je vanuit België? Dan kun je ook bij Ryanair instappen. De budgetmaatschappij vliegt rechtstreeks vanuit Brussel.

DOEN

Lu.C.C.A.

Geïnteresseerd in moderne kunst? Dan mag een bezoek aan het moderne museum van Lucca niet ontbreken. Het museum is niet groot, maar de wisselende collecties zijn doorgaans bijzonder. luccamuseum.com

Lucca van bovenaf

De stad van bovenaf bekijken? Beklim dan de treden van de Torre delle Ore of de Torre Giunigi (of allebei natuurlijk). Zeker Torre Giunigi is bijzonder, daar staan namelijk bomen op het dak! *Toegang € 4*

ETEN

Caffè Turandot

Koffie moet je in Italië eigenlijk niet op een moderne manier geserveerd willen krijgen. De beste – met het fijnste uitzicht – drink je bij Turandot. *Piazza San Michele 8*

Bottega del Gelato

Het allerlekkerste ijs van Lucca haal je bij Bottega del Gelato. Eigenaar Tomasso helpt je graag een smaak kiezen, maar wat mij betreft mag de gezouten pistache niet op je hoortje ontbreken. *Via Santa Croce 87*

Santa Cristina

Santa Cristina is een lekkere plek voor een aperitivo aan het einde van de dag. Je kunt er blijven plakken voor het diner. *Via XX Settembre 10*

Da Felice

Voor een pizza(punt) moet je in Lucca bij Da Felice zijn. Houd er rekening mee dat je waarschijnlijk even in de rij moet, want zeker rond lunchtijd is het hier afgeladen. *Via Buia 12*

Punto

Dacht je dat je binnen de stadsmuren enkel toeristenmenu's geserveerd krijgt? Bij Punto krijg je het tegenovergestelde. Reserveren is aan te raden, want het restaurant is zeer in trek bij de locals. *Via dell' Anfiteatro 43*

SLAPEN

Itaco Casa

Wil je een appartementje middenin de stad? Itaco Casa verhuurt meerdere plekken in Lucca, waaronder een appartement aan de Via San Paolino. Hier zit je goed. itaco-casa.com

Santori Luxury Home

Zit je liever in een hotel, dan is het kleinschalige Santori Luxury Home aan jou besteed. De eclectische inrichting en het vriendelijke personeel maken het een bijzonder plekje binnen de stadsmuren. santoriluxuryhome.com

SHOPPEN

Vela Concept Store

Woonaccessoires, mode-items en andere curiositeiten vind je bij Vela Concept Store. Het ruime pand is een frisse wind tussen alle klassieke boetieks in de stad. *Piazza dei Mercanti 2*

Ottod'Ame

Een paradijs voor modefanaten. Van heinde en verre komen fashionista's naar Lucca om te shoppen en slaan dit adresje niet over. *Via Santa Croce 17*

Mood Concept Store

Hedendaagse Italiaanse designmerken vind je bij Mood Concept Store. Denk aan Alessi, Kartell en Foscarini. *Via Buia 27*



BUCCELLATO

De winkelmanagementster van Ottod'Ame drukte me op het hart dat ik absoluut *buccellato* moest proberen. Hoewel het eigenlijk niet op mijn planning stond, kon ik de verleiding niet weerstaan en inderdaad: dit zoete brood is een heerlijke lekkernij voor thuis of onderweg. Bij Buccellato Taddeucci haal je de lekkerste. *Piazza San Michele 34*

